

CAGLIERO 11

Bản tin sinh động truyền giáo Salêdiêng.



Nome società

Những anh em truyền giáo và các thân hữu trong sứ mệnh truyền giáo Salêdiêng thân mến!

Thân ái gửi đến anh em lời chúc mừng Phục Sinh trong tháng của Mẹ. Trong ngày đầu tháng, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta món quà đó là việc phong chân phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, là vị giáo hoàng truyền giáo vĩ đại, rất gần gũi với giới trẻ cũng như những người ngoài Kitô giáo.

Chính Đức Thánh Cha đã trao ban tác vụ cho cha 25 năm trước, và ngay lập tức cha được gửi đến Nam Hàn, cha cảm ơn Chúa về những chứng tá đời sống truyền giáo của ngài và tông huấn của ngài về truyền giáo "**Sứ Mệnh Đáng Cứu Thế**".

Ngày lễ Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu cũng là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Hoa. Trong lời kinh nguyện, chúng ta hãy nhớ đến những thách đố của anh chị em chúng ta gặp phải tại đất nước Trung Hoa rộng lớn này.

Václav Klement

Fr. Václav Klement, SDB
Tổng cố vấn truyền giáo



Hành trình truyền giáo Ad gentes thì không thể tách rời với đời sống thánh hiến.

Người ta đã trích dẫn một câu nói của Chân phước Gioan Phaolô II từ một trong những cuộc hành trình tông đồ của ngài: "tôi là người kế vị thánh Phêrô và thánh Phaolô, chính các ngài đã phải đi vòng quanh thế giới để loan báo Phúc Âm." Thực vậy, trên hết Đức Cố Giáo Hoàng là một nhà truyền giáo vĩ đại bởi vì ngài đã loan báo Chúa Kitô ngang qua chính cuộc sống chứng tá của mình. Bởi vì, cuộc sống của ngài gắn kết sâu xa trong Chúa Kitô, nên ngài không thể làm gì khác hơn là ra đi và gặp gỡ mọi người để chia sẻ với họ về niềm tin của mình vào Đấng Cứu Thế. Nhân dịp ngày mừng lễ phong chân phước này, đây là cơ hội để chúng ta đọc lại những lời của ngài trong Tông huấn "**Đời sống thánh hiến**" số 76- 78, trong đó ngài nhấn mạnh rằng, hành trình truyền giáo Ad gentes là bản chất chính yếu của đời sống tu sĩ.

Sự đóng góp cụ thể của những người thánh hiến cho việc loan báo Phúc Âm, trước hết là đời sống chứng tá tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho những anh chị em mình theo gương Đấng Cứu Thế, Người vì lòng yêu thương nhân loại, đã biến mình thành người tôi tớ... Đời sống thánh hiến là bằng chứng hùng hồn rằng càng sống trong Chúa Kitô, ta càng phục vụ Ngài qua những anh em đồng loại, thậm chí sẵn sàng đi đến những vùng đất truyền giáo xa xôi nhất và đối mặt với những hiểm nguy to lớn nhất."



Những ai yêu mến Chúa Cha thì không thể không yêu mến anh chị em đồng loại mình.

Chính vì vậy, người ta không thể dừng dưng trước sự thật là nhiều người không biết đến tình yêu lớn lao của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Để tuân theo lệnh truyền của Đức Giêsu Kitô, chúng ta dần thân vào hành trình truyền giáo Ad gentes, mà mỗi tín hữu xác tín chia sẻ với Giáo Hội vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Hành trình này được cảm nghiệm sâu sắc bởi các tu sĩ trong những tu hội, của đời sống chiêm niệm cũng như đời sống hoạt động. Thực ra, những người sống đời thánh hiến có nhiệm vụ thể hiện một Đức Kitô thanh khiết, nghèo khó, vâng phục, cầu nguyện và truyền giáo cho những anh chị em ngoài Kitô giáo.

Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi" (2 Cor 5,14), Các tu sĩ của mỗi tu hội nên phải có khả năng lập lại chân lý này của thánh Phaolô, bởi vì **nhiệm vụ của đời thánh hiến là làm việc mọi nơi trên thế giới để cùng cố và mở rộng Nước trời của Đức Kitô, thậm chí loan báo Tin Mừng đến những vùng xa xôi nhất.** Thực vậy, lịch sử truyền giáo đã làm chứng cho đóng góp to lớn này của những người thánh hiến loan báo Tin Mừng cho muôn dân...Ngày nay cũng vậy, nhiệm vụ này vẫn tiếp tục là một lời kêu gọi khẩn thiết đối với những Tu Hội Sống Đời Thánh Hiến và những Tu Đoàn Tông Đồ: **những tu sĩ này được mong đợi có sự đóng góp lớn lao nhất trong việc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô.**

Cuộc sống truyền giáo là hành trình hy vọng.

Tôi xác tín rằng trở thành một nhà truyền giáo là cách để thực hiện những ước mơ. Việc tôi trở thành một nhà truyền giáo, là ước mơ đã có từ xưa và được thể hiện theo những lý do khác nhau.

Trước hết, đối với tôi, ước mơ trở thành một nhà truyền giáo giống như một bụi gai cháy mà nguồn mạch chính là gia đình. Tôi là đứa con cả trong gia đình, và tuổi thơ tôi đã phải sống xa cha mẹ. Vì sống xa cha mẹ hơn 6 năm nên tôi cũng dễ dàng xin phép cha mẹ đi vào tu hội truyền giáo. Một lý do khác chính là tôi thuộc giáo xứ thánh Aloys dưới sự phục vụ của dòng Palottines, các tu sĩ này coi việc truyền giáo như là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình. Ước mơ của tôi được củng cố khi tôi tiếp xúc với các tu sĩ Saledieng, những người đang làm việc rất tích cực trong ngôi làng Nord-Kivu/Goma của tôi. Tương tự thế, tôi đào sâu và thanh luyện về những động lực của tôi trong suốt những giai đoạn đào luyện khác nhau. Trong thời kỳ hậu tập viện, tôi xác tín rằng việc theo Chúa Kitô sẽ chỉ hiệu quả nếu tôi phục vụ giới trẻ ở xa quê hương của tôi. Mỗi giấc mơ khi được khai sáng bởi những động lực chính đáng sẽ trở thành hiện thực. Thực vậy, ước mơ tôi trở thành hiện thực khi tôi biết được rằng mình được sai đến phục vụ thanh thiếu niên tại vùng Papua New Guinea và đảo Solomon!

Chắc hẳn việc tôi có mặt tại vùng đảo Solomon là kết quả của niềm hy vọng đã có từ lâu. Mặc dù trong suốt khóa học truyền giáo tại Roma cộng thể nơi tôi sẽ được gửi đến vẫn chưa biết tôi là ai, nhưng tôi đã ao ước được đến đó. Vào đêm trước khi lên đường đi truyền giáo, sau khi kết thúc khóa học tiếng Anh tại Kenya, tôi đã lặp lại những lời của Don Rua: "tôi sẽ trở thành Don Bosco ở Mirabello", và cũng nói rằng: "tôi sẽ trở thành Don Bosco ở Vùng đảo Solomon".

Kinh nghiệm đầu tiên của tôi trong hành trình đến quần đảo Solomon đó là mọi thứ đều trở nên mới mẻ: thời gian, khí hậu, thức ăn, ngôn ngữ và môi trường. Thực vậy, ở đây khí hậu nóng đến độ tôi không thể thở nổi, tôi không thể hiểu tại sao tôi có thể dạy được trong một trường theo hệ thống giáo dục của Anh mà khác xa với hệ thống giáo dục của Pháp mà tôi đã trải qua. Là một hội viên trẻ duy nhất và cũng là hộ trực, tôi đang sống cùng với hai linh mục đến từ những nền văn hóa khác, và giữa sinh viên dường như rất thụ động, tẻ nhạt, vì thế tôi thường đến những chỗ riêng mình. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những người trẻ ở đây có khả năng sáng tạo. Mọi thứ liên quan đến nghệ thuật thì được ứng dụng rất tốt trong nền văn hóa này. Đây là khởi đầu niềm vui và sự gắn bó của tôi với nền văn hóa mới này. Là một nhà truyền giáo trẻ, tôi đã khắc sâu trong tâm trí mình rằng cuộc sống trong một cộng thể quốc tế là một sự hỗ trợ đặc biệt khi mọi người có chung mục tiêu: theo Chúa Kitô, theo bước chân của Don Bosco trong việc phục vụ người trẻ. Hơn thế nữa, việc chia sẻ đời sống, ơn gọi truyền giáo và thời giờ của mỗi người giúp ta học cách chấp nhận và tôn trọng nền văn hóa địa phương. Sự kiên nhẫn và niềm vui trong tâm hồn giúp tôi vượt qua nguy hiểm của sự bệnh tật.

Sau khi tham gia khóa học định hướng cho những nhà truyền giáo tại học viện Melanesian, tôi tin rằng thái độ của tôi đối với điều khó hiểu về nền văn hóa Solomon sẽ thay đổi. Tôi thực sự biết ơn về những phương pháp mà khóa học cung cấp, giúp tôi thay đổi mỗi tương quan với nền văn hóa Solomon nơi mà mỗi ngày tôi sống sứ mệnh truyền giáo như là một con đường hướng đến hy vọng.



Thầy. Moise Paluku, người Congo, nhà truyền giáo vùng Solomon

Các nhà truyền giáo cho vùng Châu Đại Dương.

| Quốc gia- tỉnh dòng | Ngôn ngữ đòi hỏi | Những đặc tính vùng và phẩm chất đòi hỏi nơi các nhà truyền giáo. |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| Phụ tỉnh - Papua New Guinea | Tiếng Anh, Tiếng Papua New Guinea | Sau 30 năm với rất ít ơn gọi địa phương, công việc giáo dục về kỹ thuật, cần nhiều anh em sư huynh. |
| Phụ tỉnh Solomon Islands | Tiếng Anh, Tiếng Solomon | Sau 25 năm với rất ít ơn gọi địa phương, công việc giáo dục về kỹ thuật, cần nhiều anh em sư huynh. |

cần



Ý truyền giáo Salêdiêng.

Trung Hoa: đào luyện người đời dẫn thần cho sứ mệnh truyền giáo.

Cầu nguyện cho những anh em Salêdiêng và những người giáo dân đồng hành truyền giáo, đang sống trong vùng Đông Á- Châu Đại Dương, đặc biệt tại những tỉnh dòng ở Trung Hoa, trở nên trung thành với chân lý của Tin Mừng, và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người như con cái của Chúa đã được tiền định từ muôn đời.

Mặc dù đối mặt với những thách đố rất gay go của đất nước duy vật và vô thần tại Trung Hoa, chúng ta làm chứng tá về một mùa xuân thực sự nơi cộng đoàn tín hữu Kitô giáo. Con số những người Kitô hữu đang tăng lên nhanh chóng tại Châu Á, đặc biệt trong 25 năm qua. Việc huấn luyện người đời tham gia đời sống xã hội và xây dựng một cộng đồng giáo hội là đường hướng chính cho tương lai của giáo hội tại Đông Á.



Send your suggestions and contributions to cagliero11@gmail.com